



Wanneer ge tot God bidt,  
gedenk dan ook in uw gebed

**Berendina Geertruida  
ten Asbroek**

echtgenote van  
**Antonius Albertus ten Hagen**

Zij werd geboren 12 september 1889 te Haaksbergen. Zij gaf haar ziel terug aan haar Schepper 9 maart 1958, na meerdere keren gesterkt te zijn door de Genademiddelen der H. Kerk. We hebben haar stoffelijk omhulsel ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Haaksbergen, 13 maart 1958, waar het de blijde opstanding afwacht.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar den Heer teruggegaan: kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven, is zij zacht van ons gescheiden, om beloond te worden voor het vele goede, dat zij gedurende haar leven hier op aarde gedaan heeft.

Deze dood is alleen maar een verandering van woonplaats, een verhuizing naar een mooie woning bij God in den hemel.

Vader en kinderen, graag was ik nog enkele jaren bij u gebleven, maar nu kan ik van hierboven u ook gadeslaan en voor uw moeilijkheden ten beste spreken. Ik dank u allen omdat ge tot het eind van mijn leven alles voor mij aangenaam hebt gemaakt. Bewaart het beeld van uw vrouw en moeder in uw hart en laat het dikwijls tot u spreken, door de vermaningen en het voorbeeld, door de liefde en de offers. Dan zullen we elkaar niet vergeten, maar veel voor elkaar bidden. Moge Onze Lieve Vrouw van Lourdes ten beste voor ons spreken.