



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
ALEIDA TEN ASBROEK,

ECHTGENOOTE VAN  
HENRICUS ROKKER,

*geboren te Lonneker den 29 Juli 1849, voorzien van  
de H. Sacramenten der stervenden, overleden te  
Enschede den 20 April 1874 en begraven den 23  
daaropvolgende op het R. C. Kerkhof aldaar.*

De dagen van den mensch zijn als gras; gelijk eene  
bloem des velds zullen zij bloeien: de wind zal daarover  
gaan en men zal hare plaats niet meer kennen.

Ps. CII : 15, 16.

Ik heb mijne loopbaan volbracht, ik heb het geloof  
bewaard . . . gedenk nu, o Heer! hoe ik getracht heb te  
doen wat U behagelijk was . . . . Vergeet mijne misdaden  
en handel met mij volgens Uwe oneindige barmhartigheid.

2 Tim. IV : 7. — 4 Reg. XX : 3. — Ps. CXVIII : 124.

Laat ons bidden voor onze vrienden, want na weinig  
tijds volgen wij hen, en door onze gebeden vertroost,  
zullen ook zij niet ophouden voor ons te zorgen.

Gerson.

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
(Afl. van 300 dagen.)

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(Afl. van 7 jaren en 7 quadragenen.)